

Kerstmis 'in ós ege sjproak'

Vorig jaar verscheen 'Krisgedanke', een bundeltje van Jean Paulssen met 10 gedichten in het dialect. Vanaf 2007 schreef hij ieder jaar een gedicht, dat hij als kerstwens naar familie, vrienden en bekenden stuurde. Die werden vorig jaar gebundeld. Veel van die kerstgedachten las men in de afgelopen tijd reeds voor tijdens kerstvieringen, kerkdiensten of ze verschenen vaker in periodiekjes.

Er bleek duidelijk behoefte aan te zijn en zeker herkenbaar door 'ós moddersjproak'. Het boekje werd een dankbare uitgave in de kleine kring van toen. Kleindochter Anne had het geheel opgefleurd met leuke tekeningen. De opbrengst kwam geheel ten goede aan de 'Victoriaantjes', de jeugd fanfare van Rimburch. De 'Krisgedanke', aldus de reacties van de lezers, moesten heel zeker een vervolg krijgen. Nu met als doel om nog meer mensen te bereiken met 'ós ege sjun sjproak'. Vandaar dit artikel.



Dit jaar verschijnt de bundel 'Kris-miesj-masj-mes', die, zoals de titel aangeeft met 'van alles en nog wat' rond Kerstmis als inhoud. Deze keer met tekeningen van 'Oud-Groenstrater' Pierre Logister. Natuurlijk staan er weer enkele gedichten ('gedanke') in, maar ook recepten van de oma over 'knieën in 't zoer', 'pletskes bakke' of 'peëperkook'. Kerst is het feest van de vrede. Schelden doen we dan niet, dus uit den boze zijn bijvoorbeeld een aantal scheldwoorden van A tot Z.

Wat wenst de familie Zulderboam oet Brokkelze?
Of hoe wordt 'Sjlappe, d'r krisknieën' gered?
Laat u verrassen.

De prijs van het boekje is bewust laag en bedraagt € 3,00 per stuk. De schrijver wil op deze wijze het

dialect-lezen wat meer promoten. De opbrengst gaat geheel naar Fanfare Victoria. Voor dit unieke cadeautje kunt u terecht in Gemeenschapshuis 'd'r Eck' Rimburch, de Heemkundevereniging te Nieuwenhagen en Dierenspecialzaak Eussen-Rutten in Eijgelshoven. Natuurlijk ook te bestellen bij leden van de Fanfare of via e-mail:

Kerstboek@fanfare-victoria.nl

Voor de liefhebbers is 'Krisgedanke' in herdruk en eveneens verkrijgbaar voor € 3,00. Bent u voor Kerstmis verder nog op zoek naar iets leuks in het plaatselijk dialect.

Van het in het voorjaar verschenen boek 'Verhoale oet 't Wormdal', ook van dezelfde schrijver, zijn nog enkele exemplaren te koop bij de bekende adressen in Landgraaf. 'Hód uch sjproak in ieëre, blief 't kalle, och mit de kinger!'

Enne..... 'Alvas ing zieëlige Krismes!'